

Blijven rondom de Heer Jezus.

Ze kwamen samen om de Heer
Als Middelpunt: Zijn Naam tot eer.
Het was Zijn heerlijke Persoon,
die 't hart vervulde wonderschoon.

Ze kwamen samen rondom Hem,
gehoorzaam aan Zijn liefdestem:
Doet dit tot Mijn gedachtenis.
Zo zaten zij aan 's Heren dis.

Ze braken aan Zijn tafel 't brood
verkondigend des Heren dood.
Zo mochten zij bij brood en wijn
tot Jezus Naam vergaderd zijn.

Ze kwamen samen tot gebed,
en prezen hun geliefde Heer,
die dankbaar door hen werd herdacht,
als 't Lam voor hen op aard' geslacht.

Ze kwamen samen en Zijn Woord
werd steeds opnieuw door hen gehoord.
Dat Woord vertroost, vermaant en voedt;
is 't enig richtsnoer voor de voet.

Ze kwamen samen tot gebed.
Hoe heeft de Heer op hen gelet
als zij, afhankelijk en klein
zo biddend samen mochten zijn.

Zij kwamen samen – maar de Heer
was voor hun hart Niet alles meer.
Hun oog werd van Hem afgericht.
Hun hart was niet meer blij en licht.

Ze zagen broeders, Niet de Heer!
Uiteindelijk kwamen zij niet meer.
Toch werden zij door Hem verwacht
Die zo vol liefde aan hen dacht.

De Heer zag ons zo ernstig aan
en vroeg ons: Wilt gij ook niet gaan?
Tot wien Heer Jezus? Slechts bij u is 't goed.
Gij zijt het die het hart voldoet.

De Heer betreurt hun heengaan zeer.
Ben Ik dan niet Dezelfde meer?
Ach, mochten ze Zijn stem verstaan
en weer opnieuw tot Hem uitgaan.

Maar dan niet zien op mensen meer
HET Middelpunt dat is de Heer.
Wie hoort alleen naar Jezus stem
neemt trouw zijn plaats in rondom Hem.

(G. Fidder, 25 febr. 1975)